

'De werkelijkheid is weerbarstiger dan de halleluja-bedrijfsbladen en persberichten willen doen geloven. Ik had 29 jaar bij één bedrijf gewerkt. Toen ik door had dat ook mijn kop ging rollen, en ik op mijn 55e ander werk moest gaan zoeken, ging ik niet met stoelen gooien,' schrijft Guillaume van den Berg (1952) in zijn boekje 'Help! Word ik werkloos?' Maar ik had het er verschrikkelijk moeilijk mee. Om niet in een bos gevonden te worden, bungelend aan een touw, ging ik een dagboek bijhouden.' Dat werd de basis van een erg leesbaar en soms grappig boekje, vol met aansprekende en onthullende voorbeelden uit het bedrijfsleven. Ook de OR komt er regelmatig in voor. Van den Berg beschrijft zeven manieren van bedrijven om zich van grote groepen werknemers te ontdoen, en zeven manieren om weer aan het werk te komen.'

Praktijkblad voor de Ondernemingsraad, *Juni 2009*