

'Zo te zien heeft u meer geschreven, want het boek is goed opgebouwd, de personages zijn levendig, de situaties plausibel. Er zitten duidelijk autobiografische elementen in, en daardoor is het boek goed gebalanceerd tussen de roman en het *document humain* – aan de lezer de keuze.

Dr Kilwazi “leeft”, de beschietingsscène met Nelson vond ik goed en sober beschreven. De vrijwilligers zijn goed geportretteerd evenzo de ambiance bij de vergaderingen.

Voor mij is uw boek ook op een andere manier interessant geweest, want ik zie daarin de bevestiging van mijn stelling dat Nederlanders Afrika *coûte que coûte* zullen blijven helpen, al weten ze vooraf dat het geen enkel nut heeft. Ik vraag me soms af of het ideaal van ontwikkelingshulp en missie gedoe, niet een verkapte en hypocriete wijzen van vakantie houden is.

U verdient mijn welgemeende complimenten.'

*José Rentes de Carvalho* (maart 2009)